



*Een mensenleven
is niet meer
dan een hartslag
op de eeuwigheid*



Gedenkpark Borne



GEMEENTE BORNE

*Afscheid is
de eerste stap tot
het weerzien*



Colofon

Tekst

Gemeente Borne

Vormgeving

TerZake

reclame communicatie internet

Hengelo



Inleiding

Wanneer iemand uit de naaste omgeving overlijdt, heeft dat een grote impact op uw leven. Ondanks uw verdriet en emoties van het overlijden, moet u direct veel zaken gaan regelen en keuzes maken. Het is daarom zinvol om er tijdig over na te denken waar de laatste rustplaats van uw dierbare of die van u zelf zal zijn.

Het Gedenkpark Borne ligt op een mooie plek en biedt in het rumoer van de dag een oase van rust. De begraafplaats is meer dan honderd jaar oud. Dit is goed te zien in het oude gedeelte waar de majestueuze oude bomen hun takken over de graven spreiden. De sereniteit vraagt om respect. De vogels in de hoge bomen zingen hun hoogste lied. Midden op deze akker van herinneringen, ontvangt u een aubade aan het leven.

Een wandeling over het Gedenkpark neemt u mee door de tijd. Er is veel mogelijk als het uw laatste wens betreft. Van dubbelgraven, urnenveld, verstrooiing tot herdenkingsmonumenten.

Deze brochure geeft u de mogelijkheid te kiezen wat u graag zou willen na uw dood. Het neemt voor uw nabestaanden een grote zorg uit handen als u uw wensen bij leven vastlegt.

Historie

Meer dan een eeuw oude gewijde grond.

Het Gedenkpark Borne kent een bijzondere historie. Rond 1900 ontstonden er twee begraafplaatsen naast elkaar: de Rooms Katholieke en Nederlands Hervormde. Het oudste graf stamt uit het jaar 1886. De grond van de Nederlands Hervormde begraafplaats is in 1968 verkocht aan de gemeente Borne. In 1974 kocht de gemeente de grond van de katholieke begraafplaats. Beide begraafplaatsen werden vervolgens samengevoegd tot één gemeentelijke begraafplaats. De oude gedeelten van beide begraafplaatsen zijn nog heel goed te herkennen. Bij binnenkomst ligt aan de linkerkant het oude hervormde gedeelte. Aan de rechterkant is de toegangspoort van het oude katholieke gedeelte, met even verderop de Calvarieberg.





De Calvarieberg

Hier is een rustpunt en een plek voor overpeinzing.

De Calvarieberg is rond 1932 opgericht en ligt op het oudste gedeelte van de begraafplaats. De Calvarieberg, of ook wel kruisberg genoemd, is de oorspronkelijk buiten Jeruzalem gelegen heuvel waar Jezus gekruisigd werd. Op de berg staat een Christusfiguur aan het kruis met drie zandstenen beelden er omheen. In het verleden is het Christusbeeld al eens voorzien van een nieuw fundament. Het kan nu weer jaren mee. Aan de voet van de berg zijn de graven van overleden pastoors uit Borne.

Gedenksteen ongedoopte kinderen

*Waar eens een kind werd
toevertrouwd aan ongewijde
aarde.*

*“Waar eens een kind werd toevertrouwd
aan ongewijde aarde...”*

Zo begint het gedicht op het monument voor kinderen die nog niet gedoopt waren. In het verleden mochten katholieke kinderen die niet gedoopt waren ook niet worden begraven in gewijde grond. Dit heeft in het verleden veel leed veroorzaakt. Daarom is er een bijzondere gedenkplaats gekomen: een gedenksteen, direct links na de toegangspoort van de oude katholieke gedeelte.



*Afscheid nemen
is met zachte vingers
dichtdoen wat voorbij is
liefdevol verpakken
in goede gedachten
als eeuwige herinnering*



De Vlinderboom

Zo klein maar niet vergeten.

Op het Gedenkpark Borne staat ook de Vlinderboom. Het is een kunstwerk; een gestileerde boom die op een zonnig plekje niet ver van de ingang staat. De Vlinderboom is er speciaal voor mensen die een kindje in een vroeg stadium hebben verloren. Zij kunnen een vlinder kopen en op de vlinder de naam van het kindje laten graveren. De vlinder kan vervolgens aan de boom worden gehangen, als blijvende herinnering. Een bijzondere plek voor dit gevoelige verlies.



*Alles waar je echt
van houdt, zal warmte
blijven geven.*



De klokkenstoel

Tussen robuuste houten balken hangt een indrukwekkende klok; de klokkenstoel. Deze kan op aanvraag luiden bij een uitvaart. Informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente Borne, de beheerder van het Gedenkpark of de begrafenisondernemer.



*Als je verdrietig bent
kijk dan diep in je hart
en je zult zien
dat je huilt om
wat je vreugde schonk*



De urnenmuur

Na een crematie kan de as op verschillende manieren worden bewaard. De as kan verstrooid worden op een daarvoor bestemd veld. Nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om de urn in een daarvoor speciaal ontworpen muur te plaatsen, het Columbarium. U kunt een urn in de muur bijzetten en de nis vervolgens laten afsluiten met een natuurstenen letterplaat. Op twee plaatsen, voor en achter op het Gedenkpark staan deze urnenmuren.

Het urnengraf

U kunt er ook voor kiezen om de urn te begraven. Op dit graf kan ook een natuurstenen gedenkplaat worden geplaatst. Maar u kunt er ook voor kiezen om de urn bij te zetten in een soort nis in een heuvel. Deze plek wordt afgesloten met een opstaande natuurstenen herdenkingsplaat. De heuvels liggen bij elkaar in een parkachtig gedeelte met diverse bankjes om even op uit te rusten.



*Achter elke traan
van verdriet
zit een glimlach
van herinneringen*





Graven

De graven van de laatste jaren verschillen duidelijk van die uit het oude gedeelte. Tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden zoals het gebruik van natuursteen, glas en hout. Zo kunt u een bij u passende steen, gedenkteken of kunstwerk realiseren. Begraven is mogelijk in een algemeen graf, dit is altijd een enkel graf. Of in een particulier graf, dit kan in een enkel of dubbel graf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Borne of de beheerder van de begraafplaats.



Beheer en onderhoud

In gedachten bij uw dierbare.

Het Gedenkpark Borne wordt onderhouden met respect voor de historie, natuur en de bezoekers. Zo wordt er voor gezorgd dat de begraafplaats een plek is om in alle rust in gedachten bij uw dierbaren te zijn.

Algemene informatie

Wilt u begraven worden op het Gedenkpark Borne of wilt u dat uw as een bestemming krijgt op deze begraafplaats, beschrijf dit dan in uw wilsbeschikking. Informatie over de begraafplaats en de mogelijkheden van begraven of de bestemming van as kunt u krijgen bij de gemeente Borne of bij de maatschappij waar u verzekerd bent. Bent u lid van een uitvaartvereniging dan kunt u ook daar informatie over de mogelijkheden krijgen. Zij willen u graag helpen bij de keuze die u gaat maken.



*Het is ons geleend
de vele mooie dingen
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen*



Openingstijden Gedenkpark Borne

De begraafplaats is dagelijks te bezoeken van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Tarieven

Kijkt u hiervoor op de website www.borne.nl of neem telefonisch contact op met de productgroep publiekszaken van de gemeente Borne.

Bereikbaarheid

Voor informatie over de mogelijkheden op de begraafplaats en vragen over het onderhoud van de begraafplaats kunt u terecht op www.borne.nl of bellen met het gemeentehuis via tel. 14 074. Voor het maken van een afspraak voor een begrafenis, het plaatsen van een asbus of urn of het plaatsen van een grafsteen kunt u bellen met tel. (074) 26 58 558.





Gemeente Borne

**Afdeling Inwoners,
productgroep publiekszaken**

Rheineplein 1

7622 DG Borne

tel: 14 074 of 074 - 265 86 86 -

fax: 074 - 266 33 38

e-mail: info@borne.nl

Gemeentelijke begraafplaats

Oude Almeloseweg 50

7622 CZ Borne

tel: 074 - 265 85 58 -

